

STORUMAN

LAISBÄCKENS OMGIVNINGAR

Kring Laisbäcken finns en stor variation av forn- och kulturlämningar. Under förhistorisk tid anlades flera fångstgropar på bäckens S sida och vid bäckens utlopp ur Kalven finns en förhistorisk boplats. Området har brukats av samer och det finns en samisk härd på stigen och en barktäkt S om stigen. På myren S om Kalven finns flera lavstubbar som är rester av tallar som fällts för att renarna skall komma åt laven.



Korta lavstubb på myren.

Längs stigen finns även två kolbottnar som är rester efter kolmilor. Laisbäckens kraft har använts för flottning och längs hela bäcken finns rester av en timmerränna, delar av rännan har rekonstruerats. Vid bäcken finns även en dammvaktarstuga samt dammvallar och timmerkonstruktioner för att underlätta flottningen. Vid bäckens utlopp finns rester av en såg och kraftverk. På laga skifteskartan från 1909 finns tre kvarnplatser angivna längs bäcken.



Rekonstruerad timmerränna.

HITTA HIT

Laisbäcken ligger ca 13 km N om Storumans samhälle. Parkering finns S om bron. Stigen börjar vid parkeringen.

STENÅLDERSBOSTAD VID STORA TJIKKITRÄSK

På en udde i sjön Stora Tjikkiträsk söder om Gunnarn finns resterna efter en bostad från stenåldern som är minst 6 000 år gammal. Människorna som bodde här levde av jakt, fiske och insamling.

Denna typ av lämning kallas boplatsvall och vallen består av skärvsten och annat avfall, bl.a. kol, brända ben och stenavfall från redskapstillverkning. Platsen undersöktes när Rusfors kraftverk skulle byggas. Bostaden var nedgrävd i marken och 7 m lång och 3,5 m bred och användes troligen under vinterhalvåret.



Vid undersökningarna påträffades en mängd trasiga föremål, bl. a. skaft till skifferföremål som har djurhuvudform.



Älghuvud



Svanhuvud

HITTA HIT

Platsen ligger vid E 12:an ca 2,3 km söder om Gunnarn. Vid skylten mot Grundfors sväng åt motsatt håll. Parkera vid förrådsbyggnaden och följ vägen mot skjutbanan, välj mindre väg norrut. Lämningen är skyltad.

SLIPSTENARNA I KVARNBÄCKEN

Här längs Kvarnbäcken finns 5 restaurerade slipstenar. Det var under mitten av 1800-talet som bönder i gårdarna anlade var sin slipsten. Kraften i bäcken drev slipstenarna så bönderna kunde slipa sina liar. Under slätterperioden hann liarna bli slöa flera gånger. De vattendrivna slipstenarna sparade krafterna för de kvinnor och barn som annars drog slipstenen.



De slipade liarna förvarades i det lilla huset

HITTA HIT

Kvarnbäcken rinner genom centrala Hemavan. En stig utgår från Circle K och följer bäcken N sida.

FÅNGSTGROPAR VID SOLBERG

Fångstgropssystemet spärrar av ett gammalt renstråk som går från Norra Storfjället ner mot Tärnaån. Systemet är 660 meter långt och består av 21 gropar. En grop har efter undersökning daterats till yngre järnålder (800-talet e.Kr)



Fångstgroparna vid Solberg är skyltade och markerade med käppar.

HITTA HIT

Solberg ligger N om Tärnaby vid sjön Stor-Laisan. Strax söder om Tärnaby, sväng mot Norra Fjällnäs. Kör ca 2,3 km och sväng vänster mot Solberg. Kör över bron över Tärnaån och förbi 1:a avfarten till vänster. Kör till 2:a avfarten till vänster, där utgår en stig på NÖ sidan av vägen.